



21 DAGEN VAN GEBED

15 JANUARI - 4 FEBRUARI

DICHTER NAAR GOD



*IN AANBIDDING
MET ZIJN WOORD
DOOR TE VASTEN
AL DANKEND
IN VOORBEDE
LUISTEREND NAAR HEM*



Maandag 15, 22 & 29 januari: **open gebedsavond** in het Goede Boek in Leuven van 20u tot 21u.



Donderdag 25 januari: **gebedswandeling** in Leuven van 20u tot 21u30. Vertrek aan de Universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein.

GEBEDSFOCUS VOOR CLC LEUVEN

NEXT GEN

- Groeiende & bloeiende kidswerking CLC Kids
- Groeiende & bloeiende jongerengroep Alive & Kicking
- Groeiende & bloeiende Jongvolwassenwerking CityPoint

MISSIE

- Mensen in Leuven en omstreken bereiken die ver van God zijn
- Nieuwe manieren om uit te reiken in Leuven

WARME KERK

- Een Kerk waar eenheid, betrokkenheid en liefde onder elkaar is
- Nieuwe connectgroepen



IN AANBIDDING

Jesaja 25:1

Aanbidding is meer dan worship-muziek. Aanbidding betekent neerbuigen, jezelf aan de kant zetten en gewicht geven aan wie of wat belangrijk is. Begin deze 21 dagen van gebed met God de eer te geven die Hij toekomt. Dit kan al zingend, al dienend, al knielend...

15/01 Aanbid God al zingend (Psalm 147).

16/01 Aanbid God al dienend, met je hele zijn (Romeinen 12:1).

17/01 Aanbid God al knielend (Psalm 95:6).



MET ZIJN WOORD

Matteüs 7:24

We geloven dat de Bijbel Gods woorden voor ons zijn. Elk gedeelte is door God geïnspireerd en brengt je dichter bij Hem. Ontdek deze dagen hoe Bijbelse figuren God zochten en vonden.

18/01 “Spreek Heer, uw dienaar luistert”. (1 Samuël 3:1-21)

19/01 “Als ik zijn kleren maar kan aanraken, zal ik beter worden.” (Markus 5:25-34)

20/01 “Wie bent u, Heer?” (Handelingen 9:1-19)

21/01 “Heer, leer ons bidden!” (Lucas 11:1-4)

DICHTER NAAR GOD



DOOR TE VASTEN

Ezra 8:23

Bijbels vasten gaat over het tijdelijk uitschakelen van afleidingen voor een geestelijk doel. Het is de verbinding verbreken met dingen rondom je, opdat je dichterbij God zou komen. Je kunt maaltijden of bepaalde voedingsmiddelen achterwege laten (*als je gezondheid dit toelaat*). Ook kan je tijdelijk stoppen met bepaalde activiteiten om je meer te kunnen focussen op God. Voorbeelden hiervan zijn gamen, social media, televisie, Netflix...

22/01 - 23/01 - 24/01



AL DANKEND

1 Tessalonicenzen 5:16-18

De Bijbel roept ons op om ondanks omstandigheden dankbaar te zijn. God is Degene die eerst naar ons heeft uitgereikt, we hebben alles aan Hem te danken. Neem deze 3 dagen extra de tijd om op te lijsten waar je dankbaar voor bent.

24/01 Dank God voor Zijn voorziening (Psalm 23).

25/01 Dank God voor Zijn Kerk (Psalm 84).

26/01 Dank God voor Zijn Liefde (Psalm 32).



IN VOORBEDE

Matteüs 7:7-11

Het is Gods verlangen dat we de wensen van ons hart kenbaar maken. Vraag God wat je nodig hebt en vertrouw op Hem voor een antwoord.

29/01 Pers. noden van jezelf of van naasten (Psalm 86).

30/01 Leiders van Leuven en België; Leiders in de Kerk.

31/01 Alpha: dat velen God (voor het eerst of opnieuw) - mogen ontmoeten.

01/02 Genezing van ziektes & mentale problemen.



LUISTEREND NAAR HEM

Psalm 46:10

Door te luisteren naar de stem van God, kun je ontdekken wat Hij van je vraagt. Dit kan heel specifiek zijn of juist een aanmoediging om dichterbij Hem te komen. Durf deze laatste dagen de stilte op te zoeken en tijd te nemen om naar Gods stem te luisteren.

02/02 Vraag God om te spreken terwijl je onderweg bent.

03/02 Zoek God al wandelend op.

04/02 Wees stil voor God en schrijf op wat jij denkt dat Hij zegt.